

HÄLSNING

NR 1 2025

**Stenhammarkyrkans
Lettlandsarbete
Sid 4**

**Krönikan
Sid 8-9**

**Skapelsen pågår
Sid 10**

**Program
Sid 11**

**Porträttet
Sid 14-16**



KÅLLANDSÖ-STENHAMMAR
MISSIONSFÖRSAMLING

Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Församlingsföreståndare
Helena Klar Fast
helena@stenhammarkyrkan.se
0739-29 50 11
Verksamhetsutvecklare
Anders Blomberg
anders@stenhammarkyrkan.se
0739-97 00 05

Ordf. Marita Erstorp
070-494 24 72
maritaerstorp@hotmail.com
Kassör Johny Paulsson
072-210 68 06
johny@stenhammarkyrkan.se
Bankgiro: 226-6625
Swish: 1234578548
Swish för fika och kollekt:
1231085091
Bankkontonr: 8314-7, 03 521 754-6

Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Brynåsavägen 7,
531 56 Lidköping
Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se
www.stenhammarkyrkan.se
Ange församlingsnummer 4746
vid insättning på missions-
och nybyggarkonton.

Kållandsö Missionskyrka

Missionskyrkan
531 99 Lidköping

Kontaktpersoner ekumenia i Stenhammarkyrkan

Linnéa Smedman 070-177 31 77
linnea@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson 072-210 68 06
Bankgiro ekumenia: 892-16 29
Swish: 1231143601

Kontaktpersoner ekumenia på Kållandsö

Ordf. Birgitta Berglund 070-259 59 15
birgitta.kurtberglund@gmail.com
Scout Hanna Berglund 070-731 36 91
ekumenia.kallandso@gmail.com
Kassör Kurt Berglund 070-359 10 27
birgitta.kurtberglund@gmail.com
Bankgiro: 322-0571
Swish: 1230709006

Denna tidning ges ut av Kållandsö-
Stenhammar Missionsförsamling som
är en församling inom Ekumeniakyrkan.
Ansvarig utgivare: Marita Erstorp

Omslagsbild: Annika Landström

PASTORN HAR ORDET



*Helena Klar Fast, pastor i
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling*

I skrivande stund är det dagen före nyårsafton. Ett nytt år börjar. Kanske med nyårslöften? Det som brukar bli ett nyårslofte, det är sådant som är lite svårare att upprätthålla. Det är just därför vi tar det som vårt nyårslofte. Kanske att gå ner i vikt. Eller att gå till gymmet regelbundet. Eller kanske har det med helt andra saker att göra? Poängen är att det är svårt att ändra en vana. Forskarna säger att man behöver upprepa en ny vana några gånger för att den nya vanan ska sätta sig. Jag minns inte om det var tio gånger man behövde upprepa den nya vanan. Orsaken är att vanan ”sätter sig” i kropp och sinne om man just upprepar den. Och en dålig vana är enklast att bli av med genom att lära sig en ny, bättre vana. Kanske är orsaken att det blir dåligt med tid över till den dåliga vanan, när jag ägnar mig åt min nya vana?

Det är i dagarna fem år sedan pandemin kom till vårt land – och förstås till hela världen. Plötsligt blev det mycket svårare (och kanske farligare) att träffas och hitta på roliga saker tillsammans. Även om den tiden nu är förbi, så var det (minst) en god vana som delvis försvann under pandemin – att delta i gudstjänsten varje söndag i kyrkan. Om du letar efter en ny god vana för detta år 2025, så är just en sådan god vana att besöka gudstjänsten på söndagarna. Det kan ta emot i början, för vem är inte morgontrött? TV-gudstjänsten är fantastisk att ha tillgång till när man av olika skäl inte kan gå till kyrkan. Men det är inte samma sak att titta på TV-gudstjänsten som att fysiskt delta i gudstjänsten i kyrkan. Då missar vi gemenskapen, som kan betyda så mycket i en människas liv. Det är också vanliga människor, som du och jag, som bygger gemenskapen tillsammans. Vi bygger församlingen tillsammans.

Pastor Helena Klar Fast

Vill du prata med pastorn?

Pastorexpeditionen är bemannad varje onsdag mellan kl. 10:30 - 14:00, med uppehåll under sommaren.

Om du vill boka ett samtal med pastorn, så ta kontakt.

Du kan också boka ett samtal genom att ringa eller maila.

Se kontaktinfo på annan sida i detta nummer.

"ALL'ES FÖR SENT"...?



Citatet avslutar sista strofen i Mikael Wiehes visa "Flickan och Kråkan" från 1981.

Ett torrt och tämligen nattsvart uttryck för hopplöshet. Det är all(del)es försent för att göra något åt tillståndet i världen, konstaterade Wiehe. Tyvärr präglas vår samtid i mångt och mycket av en liknande inställning.

Sökandet efter mening med livet eller rent av frälsning, tar sig nya uttryck i takt med att dystopierna tornar upp. Finns där något att finna bortom rapporter, analyser, slagord, och propåer?

Är det möjligt att sätta ord på ett sökande mellan ett ordlöst undergångshot och ett kanske lika ordlöst mysterium av hopp? Vi gör ett försök -i en slags sång och musikgudstjänst med ovanstående rubrik.

Stenhammarkyrkan söndagen den 16 mars kl 18.00.

Medverkande: Evelina Enestig, Anders Blomberg, Lars-Gunnar Rask, Jan-Erik Andersson, Bitte Larsed & Gunnel Svensson (saknas på bilden).

Kållandsöppet

Musteri & äppelodling

Låt inte Dina äpplen ruttna bort,
låt oss pressa musten ur dem i stället..

Must säljes, äpplen mustas,
råmust pressas, äpplen köpes
och äpplen plockas

info@kallandsöppet.se
www.kallandsöppet.se
070-790 86 77





—
SVENSKA
HEM

LIDKÖPING



SITUATIONEN I LETTLAND PÅVERKAR PAKAPIENI OCH STENHAMMAR-KYRKANS ARBETE MED UTSATTA FAMILJER I LETTLAND.

Vi har under cirka 20 år stöttat utsatta barnfamiljer i vårt grannland Lettland. Arbetet har i stort sett helt skett genom den lettiska organisationen Pakapieni som har verkat i landet sedan Lettlands självständighet i början av 1990-talet.

Den allmänna ekonomiska situationen i Lettland har gradvis förbättrats under de cirka 30 år som landet varit självständigt, vissa regioner har dock utvecklats mer och snabbare än andra och bl.a. i den östra delen av landet finns fortfarande ett större behov av hjälp. Att mycket har blivit bättre är givetvis mycket glädjande och betyder också att vårt arbete gjort skillnad.

Situationen gör att Pakapieni nu kommer lägga om arbetet inför framtiden.

Misären i de baltiska staterna, och inte minst Lettland, var efter Sovjets fall både djup och mycket utbredd. Pakapieni byggdes snabbt upp med stöd från kyrkor och andra organisationer i Centraleuropa, Skandinavien och USA. Huvudpersoner i organisationen var sedan starten Dana och Bill Shultz som båda till stort sett vigt sina liv åt att stötta utsatta personer, främst familjer med småbarn.

Under 2023 avled Bill Shultz och under 2024 tog sonen Tomass Shultz över ansvaret för Pakapieni. Tomass arbetar för närvarande tillsammans med Pakapienis styrelse på en plan hur arbetet ska bedrivas i framtiden. Mycket har som sagt förändrats i landet och Pakapieni kommer att öka sin inriktning på socialt arbete och sannolikt minska delen med akut ekonomiskt bistånd.

Att situationen förbättras visa bilderna från Tukums, en ort där Stenhammarkyrkan har och har haft ett flertal fadderfamiljer. Byggnaden på de båda bilderna är densamma, den första tagen år 2011, trots avsaknad av bl.a. fönster och värme i alla delar av byggnaden bodde här flera människor, bl.a. en familj med 2 barn som sedan blev en av våra fadderfamiljer.

Den andra bilden är tagen 2023 och visar på hur man renoverat ett bostadshus till fullständigt bebodligt, i undertecknads ögon hade det varit bättre att jämna den gamla byggnaden med marken och bygga upp någonting nytt.

De som tog sig an projektet att renovera den tänkte annorlunda och här ses nu resultatet. Ett tydligt exempel på att situationen faktiskt förändrats till det bättre.



Vi kommer tills vidare att fortsätta vårt arbete med att stötta fadderfamiljer och att samla in kläder och andra förnödenheter. Den närmaste framtiden kommer att utvisa i vilken omfattning och på vilket sätt förändringarna i Pakapieni påverkar vårt engagemang i fortsättningen.

//Svante Cederqvist

Bokcirkeln i Missionskyrkan på Kållandsö

Vi träffas (som regel) sista söndagen i varje månad. Vi startar kl 16.00 på eftermiddagen och håller på ett par timmar. Vi fikar och för intressanta samtal om de böcker vi läser. För närvarande läser vi ”Anhörig” av Katerina Janouch. Boken finns att köpa/beställa på de flesta ställen on line.

Nya intresserade läsare är välkomna.



Välkommen till Hemslojden!

Garnparadis Smide Linnedukar
Tyger Symaskiner m m.

Nu har vi massor med fina garnar på lager.
Symaskiner finns också i alla prislägen.

I övrigt kan ni följa vad som
händer på vår hemsida!

Ring eller sms:a oss gärna innan ni besöker
oss så att ni vet att vi är på plats.

Tel 0703-32 26 35 www.hemslojden.se

Leckströms
båt & finsnickeri

Inredningssnickerier • Träbåtsrenoveringar

Kulturbyggnadssnickeri • Möbler

Spiken Sjötorp, 531 99 Lidköping Tel: 0510 10728

Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

DAHLBERG
REVISION

Cotton Blue

Hectors skomarknad AB
EST. 1944



aProjKMA Byggkon-
sult
i Lidköping AB
Roger Filipsson
roger.filipsson@aprojkma.se

Parkåsa AB

FASHION
Rydéns

**Instore
Agency**

Strumpan

Asplunds

LIDKÖPINGS
El & Tele AB

BRAX SHIPPING



Den historiske Paulus. Vem var han?

Onsdagen den 26 mars kl 19.00

Att Paulus är den som påverkat kristendomen mest är de flesta historiker överens om. Men var han också en politisk strateg och begåvad taktiker? Var han indirekt upphov till islam?

Det finns många frågor att ställa och forskningen pågår än i dag.

Vi har skrivit tidigare om Paulus i den här tidningen (nr 2/2024). Onsdagen den 26 mars kl 19.00 kommer vi ha ett samlingsseminarium om denne mångbottnade person i Stenhammarkyrkan.

Medverkande är Anders Blomberg och Bengt Hestner.

Bengt är bördig från Kållandsö, entreprenör och välkänd profil inom pingströrelsen.

Välkomna till en som vi tror intressant kväll!

equmenia

Barn- och ungdomsarbetet i Kållandsö- Stenhammar Missionsförsamling bedrivs av Equmenia i Stenhammarkyrkan och Equmenia på Kållandsö.

Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete i Missionskyrkan, Kållandsö:

***Scout:** (Vi lär oss om knivar, eld, knopar och annat som hör scout till och som är kul.

Vi förbereder oss så vi kan åka på hajker och läger längre fram. Kvällarna börjar med en kort andakt.)

O.B.S samma tider för samtliga åldrar och vi kommer i huvudsak att vara utomhus.

Tisdagar kl. 18.00-19.15 för åk. 2-3 = Spårarna, för åk. 4-6 = Upptäckare, för åk. 7-9 = Äventyrare

Välkommen till den grupp som passar dig!

Julgransförsäljning 2024



Julgransförsäljare, Erling Svensson.



Oj då, kära nån! Här måste det väl ändå blivit lite tokigt.

Så har det åter varit försäljning av julgranar utanför Stenhammarkyrkan till förmån för församlingens arbete. Denna gång hämtades granarna både lokalt och lite längre bort ifrån. Försäljningen skedde under två helger och därefter kunde man köpa sin gran genom självplock så att säga.

Stenhammarkyrkan riktar ett **stort tack** till alla er som handlat julgranen hos oss och på det sättet bidrar till vårt arbete. Tack för i år och välkomna tillbaka nästa år.

Frälningsarmén på besök



På palmsöndagen den 13 april kommer Frälningsarméns musikkår att medverka i förmiddagsgudstjänsten i Stenhammarkyrkan. De kommer att fylla kyrkan med himmelska toner i påsktider. Palmsöndagen kommer att vara en gemensam gudstjänst med Frälningsarmén i ett utbyte med vår församling.

Till hösten planeras ytterligare en gudstjänst där kören Andante medverkar i en gemensam gudstjänst hos Frälningsarmén. Vi är glada för detta samarbete och ser fram mot besöket.

Sånger i julnatten



Under rubriken ”Sånger i julnatten” på julaftonen hade kören Andante med inbjudna solister sin numera traditionella julaftonskonsert. Kyrkan var mycket välbesökt, speciellt med tanke på den sena timma.

Andra Ackord



Den som missade, eller vill höra mer av kören **Andra Ackord** kan bege sig till Equmeniakyrkan i Götene söndagen 9 mars kl 18.00.

Då kommer de än en gång presentera resan i väckelsesångens historia i form av programmet ”**Från Mose och Lambsens visor till Sebastian Stakset**”.

Andra Ackord medverkar också under en gudstjänst i Stenhammarkyrkan söndagen den 9 februari kl 11.00.

Vill du kanske vara med att sjunga i Andra Ackord?

Kontakta i så fall församlingens ordförande Marita Erstorp eller Anders Blomberg (0739-700 005) för information om övningstider.

Vårkonsert med Andante

Vi kan redan nu också berätta att kören Andante kommer att ha sin vårkonsert söndagen den 25 maj. Se mer information om detta i nästa nummer av Hälsning.

Navens Kajak & Bastuflotte
Uthyrning av kajaker och flotte med vedeldad bastu, badtunna och grillkåta vid Navensberg på Källandsö

Bokning
Kajaker: www.point65.se el ring
Flotte: 0706 25 18 52, 0510 10191
info@naven.se www.naven.se

Ansvar  **Omtanke**

• Jour dygnet runt • Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Begravningsbyrån Eilert Ahlstrand Begravningsbyrån Östergatan
0510-285 80, Lidköping 0511-508 70, Götene



FRAMSYNTHETEN PÅ GOTT OCH ONT

Johan Håkelius inledde året med en djupt ironisk men faktiskt tänkvärd nyårskrönika i tidningen Fokus där han inleder: *"Nytt år, nya undergångar. Om ni, så här i skiftet mellan två år, tröttnat på ryssen, klimatet och nästa mutation av ebola, räds icke! Eller tvärtom, förstås. Be very afraid, som amerikanerna säger. Det finns alltid en ny potentiell undergång att oro sig för."* (Tidningen Fokus 2025-01-02)

Udden är förstås riktad mot alla nyhetsslarm, rapporter och analyser om att slutet skulle kunna vara nära. Men det skulle också kunna vara en utveckling av ett citat från Jesus, (som inte heller saknar ironi): *"Gör er inte bekymmer för morgondagen"...* *"Var dag har nog av sin egen plåga."* Det vill säga -*gör inte, -konstruera inte, -hitta inte på* en massa eventuella framtidsscenarioer, när det varje dag finns verkliga problem ta tag i.

Tro mig, jag har läst tillräckligt med religionshistoria för att veta att vi människor fixerat oss vid och fruktat vår egen undergång i alla tider.

Vi har på ju gott och ont den kognitiva förmågan att planera och förutse vår framtid. Kreativitet och inte minst fantasi har å ena sidan gjort oss till jordens härskande art. Å andra sidan är den förmågan vår förbannelse. Det där som gnager för det mesta. Ska vi kanske kalla det för livsångest, eftersom vi gärna går och oroar oss över vad tillvaron ska hitta på för elakaker nästa gång. Tillvaron erbjuder ständigt en massa hypotetiska hot om sådant som kan förgöra oss när som helst. Och det är ju det där som faktiskt "skulle kunna" hända som skrämmer oss mest.

När något verkligen händer blir vi människor ofta både rationella och handlingskraftiga. Inte minst blir vi påmind om detta när rapporterna från Ukraina visar att folk faktiskt sällan kryper ihop i fosterställning utan tar sig an både livet och kampen med en glöd som är imponerande mitt i eländet.

Jag har också mött människor under min karriär som levt med en odefinierad oro under långa tider, men som när de plötsligt drabbats av något verkligt problem blivit stabila, målmedvetna och faktiskt, – i någon paradoxal mening, harmoniska. Problemen gick plötsligt att beskriva och kommunicera. Faran blev begriplig och uppenbar och inte bara ett tyst hot. En synlig fiende är att föredra framför en osynlig. Vi är ju som sagt kognitiva till vårt sinne. Det är hypoteserna som skrämmer oss snarare än den pågående verkligheten. Allt det där handlar om att vi möjligen kan gå under, inte främst att vi faktiskt gör det.

Nej, jag är absolut ingen "klimatförnekare" eller någon annan sorts förnekare heller, men jag tror det finns en hel del finstilt i livskontraktet som vi nog skulle må bra av att både förstå och acceptera. Livet är inte och har aldrig varit någon lek. Än mindre är det en rättighet som man kan avkräva, vare sig man lever i diktaturer eller i demokratier. Inte heller är det något som går att fullt kontrollera bara man har tillräckligt med vetenskapliga kunskaper eller är en tillräckligt engagerad aktivist. Och för att vara övertydlig: Ingen kan med sina åsikter "tycka" världen tillräta.

Historiskt sett har apokalypserna handlat om väldigt många olika saker. De religiösa är naturligtvis i majoritet. En eller flera gudar kommer förmodligen en dag att straffa människorna för att de inte förstår varför livet är så svårt att förstå, eller för att de inte är tillräckligt goda. Sådant sysslar inga andra djur med. Det gjorde inte heller neanderthalarna och det var tydligen därför, sägs det, som de åkte på stryk av oss en gång i tiden. De kunde inte tänka i abstraktioner, se framåt och föreställa sig vad som skulle kunna ske i olika scenarier.

I vår kultur är det kanske inte främst gudar som står för undergångshoten. Detta beror, logiskt nog, på att ju mer komplicerat ett samhälle blir desto mer komplicerade och sofistikerade blir ju också undergångshypoteserna.

Grunden till att vi skapar våra egna skräckscenarier har alltid att göra med sådant vi ytterst inte kan kontrollera. Under kalla kriget var kärnvapenhot det stora undergångsscenarioet. Idag handlar det i hög grad om global flyktingproblematik och om klimatförändringarna men också om det politiska säkerhetsläget och hoten mot demokratin.

Kanske är det först och främst svårigheten att förstå och kontrollera oss själva som är problemet. Både på kollektiv så som på individuell nivå. Jag menar, är det inte jag själv som ställer till det för mig så är det ju alla de andra, eller alla vi ihop. Bara det kan vara svårt att förstå.

Ett hot är per definition en eventuell och oförutsägbar fara. Något hypotetiskt men samtidigt något som har grund för sig. Vad som helst kan naturligtvis hända. När som helst.

Men allt detta kommer faktiskt inte drabba just dig och mig, och framförallt inte just idag. Mortaliteten för allt levande är ju samtidigt alltid etthundra procent, men det innebär ju inte att vi lever i ständig dödsfruktan.

Det är med det som med fobier. Ormar, spindlar och höga höjder kan verkligen vara farliga, men det innebär inte att man ständigt svävar i livsfara bara för att man rör sig utomhus eller klättrar upp på en stege.

Det är nog så att vi behöver kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vår förmåga att förutse faror är faktiskt det som gjort att vi överlevt, och överlever. Men när undergångsteorier helt får dominera vårt tänkande så tenderar snart själva livet att bli en plågsam fobi.

Ur sådant kommer inget konstruktivt.

...att förutse faror är faktiskt det som gjort att vi överlevt, och överlever. Men när undergångsteorier helt får dominera vårt tänkande så tenderar snart själva livet att bli en plågsam fobi."

Text: Anders Blomberg



RESTAURANG SJÖBODEN

ÖPPETTIDER I VÅR:

8 feb Vinprovning Italien

22 feb Skaldjurskväll

8 mars Vinprovning Rhône

22 mars Skaldjurskväll

5 april Vinprovning Kalifornien

12-13 april Påskmarknadsbuffé

18-20 april Påskbuffé

3 maj Vinprovning Champagne

För mer info besök vår hemsida:
www.sjoboden.se

Boka bord på: www.sjoboden.se/boka/





OM ATT SKAPELSEN PÅGÅR

En dag när jag som vanligt tog min promenad ner mot Vänerens strand fick jag syn på en man som stod och spanade ut mot vattnet vid inloppet till Lidköpings hamn. Eftersom han tittade i en fågelkikare gick jag nyfiket fram till honom och frågade om han såg något speciellt.

Absolut, svarade mannen, vänligt men entusiastiskt. Det sitter en vittrut längst ut på piren. Jag kisade och spände blicken och kunde då se några vita prickar på uppskattningsvis trehundra meters avstånd. Den längst till höger är vittruten, berättade han. Det andra är vanliga fiskmåsar.

Hur har du kunnat avgöra det, frågade jag imponerat och möjligen en aning skeptiskt. Det skulle jag aldrig kunna göra, erkände mannen, men truten har funnits här några dagar och det var en ”superskådare” här tidigare i veckan som kunde artbestämma den.

Det intressanta med detta är att vittruten är en nordlig art som häckar i arktiska områden och är en mycket sällsynt gäst på våra breddgrader. Vanligtvis är det som bekant gråtruten som vi ser på våra kobbar och skär, även om den har minskat något i antal de senaste åren. Då och då kan vi även träffa på en och annan havstrut med sina svarta vingar. En tredjetrut som häckar i Sverige är silltruten som i huvudsak håller till på Östersjöns yttersta skär, men vi träffar den också som en objuden och mindre populär gäst vid Stockholms uteserveringar där den närgånget tigger föda. Den liknar havstruten, men är mindre och har gula ben.

En femtetrut som jag har en relation till är medelhavstruten. Var den håller till hör man på namnet och det intressanta med den är att den länge betraktades som en underart till gråtruten inom det mycket svåröverskådliga så kallade gråtrutskomplexet. Där finns en mängd arter och underarter som har en varierad och omdiskuterad status.

Vintern 2003 beslutade Sveriges ornitologiska förening, numera BirdLife Sverige, att dela upp delar av gråtrutskomplexet i fyra arter, bland annat baserat på DNA-analyser och utseende. Medelhavstruten var en av dem och den kaspiska truten en annan, dvs. dessa arter har bara funnits ett tjugotal år.

Några år senare följde den högsta internationella instansen IOC efter och behandlar idag både medelhavstrut och kaspisktrut som egna monotypiska arter, det vill säga att de inte delas upp i några underarter.

Och som inte detta vore nog med information så kan man lägga till att man på senare år kunna iaktta vissa marginella skillnader i dräkt och beteende mellan den population av kaspisktrut som häckar i västra delen av kaspiska havet och de som håller till de östra delarna.

Det är ingen vågad gissning att inom en inte alltför avlägsen framtid kommer de att delas upp och den ena bli en underart till den andra.

Dags att komma till skott och förklara vad all denna trutinformation handlar om!

Jo, visst är det väl ändå intressant att nya djurarter kan uppstå genom beslut i olika fågelföreningar?

Vad säger detta oss om tillvaron? Jo, att skapelse pågår. Naturen är i rörelse. Ingenting står still. Allting är på väg.

På väg ”vart då” blir den naturliga följdfrågan? I ett avseende finns det kanske bara två svar. Bort eller hem.

Jag hoppas och tror att svaret på den frågan är ”hem”.

Hem till ”vem” är nästa givna följdfråga.

Här hittar jag inget annat svar än hem till Gud.

Skapelse pågår. Allting är på väg.

Gud är också med på den resan.

Hem till sig själv.





Program för Stenhammarkyrkan och Källandsö Missionskyrka

Februari


2 söndag **11:00** **Gudstjänst**
 Anders Blomberg
 Ingrid & Ingemar Carlsson
 Enkelt kyrkkaffe

4 tisdag **14:00** **Våffelcafé**
 Öppet 14:00 – 17:00


9 söndag **11:00** **Gudstjänst**
 Anders Blomberg
 Andra Ackord
 Enkelt kyrkkaffe

16 söndag **11:00** **Gudstjänst**
 Helena Klar Fast
 Sång av Valter Svensson
 Enkelt kyrkkaffe


20 torsdag **19:00** **Bön på ön**
 I Källandsö Missionskyrka

23 söndag **11:00** **Nattvardsgudstjänst**
 Helena Klar Fast
 Sång & musik av Lars-Gunnar
 Rask och Bitte Larsed
 Enkelt kyrkkaffe

Mars


2 söndag **11:00** **Gudstjänst**
 Anders Blomberg
 Sång av Marianne Rask
 Enkelt kyrkkaffe

4 tisdag **14:00** **Våffelcafé**
 Öppet 14:00 – 17:00


9 söndag **11:00** **Nattvardsgudstjänst**
 Helena Klar Fast
 Enkelt kyrkkaffe

16 söndag **18:00** **"All'es försent?"**
 En musikalisk berättelse om hopp
 Anders Blomberg m fl.

20 torsdag **19:00** **Bön på ön**
 I Udden


23 söndag **11:00** **Gudstjänst**
 Anders Blomberg
 Hanna Amnerud m fl.
 Enkelt kyrkkaffe

26 onsdag **19:00** **Den historiske Paulus**
 **Vem var han?**
 Anders Blomberg & Bengt Hestner


30 söndag **11:00** **Gudstjänst**
 Helena Klar Fast
 Sång av Andreas Wändahl
 Enkelt kyrkkaffe

April

1 tisdag **14:00** **Våffelcafé**
 Öppet 14:00 – 17:00

5-6 lörd-sönd **Konsert med Stenhammarkören**
 i Stenhammarkyrkan.
 Se kommande annons

6 söndag **18:00** **Konsertkväll med Lidköping**
 **Källands Musikkår**
 Anders Blomberg

13 söndag **11:00** **Gudstjänst**
 Frälsningsarmén i
 Lidköpings Musikkår
 Helena Klar Fast.
 Enkelt kyrkkaffe

18 fredag **11:00** **Nattvardsgudstjänst**
 Helena Klar Fast
 Ingrid Carlsson & Gunnel Svensson

20 söndag **11:00** **Påskdagsgudstjänst**
 Helena Klar Fast
 Sång
 Kyrkkaffe

21 måndag **18:00** **Ekumenisk nattvardsgudstjänst**
 I Otterstads kyrka
 Helena Klar Fast m fl.

22 tisdag **19:00** **Församlingsmöte**


24 torsdag **19:00** **Bön på ön**
 I Eke kapell

27 söndag **11:00** **Gudstjänst**
 Anders Blomberg – ord och ton
 Enkelt kyrkkaffe

Maj

4 söndag **11:00** **Gudstjänst**
 Anders Blomberg
 Enkelt kyrkkaffe

Helena Klar Fast – en livsresa med många kapitel

– Tiden går fort! Det är redan tre och ett halvt år sen jag kom som pastor till Kållandsö-Stenhammar missionsförsamling, berättar Helena Klar Fast. Då var situationen annorlunda med en pågående pandemi med olika restriktioner som påverkade verksamheten. Jag trivs mycket bra i församlingen. Det finns en värme och öppenhet här, som jag uppskattar. Och Lidköping har jag många trevliga intryck av.



Helena Klar Fast

Vad är då det mest positiva med pastor-sjobbet? Vilka glädjeämnen och positiva inslag bjuder det på?

– Det mest positiva med jobbet är kontakten med människor. Självklart bjuder arbetet på en del av svårigheten också, men i huvudsak är det roligt, trevligt, spännande och uppmuntrande.

Samtidigt kan det inte alltid vara en-

kelt. Det är ett arbete med många utmaningar. Vad är det svåraste med det jobb du har?

– Det svåraste tror jag är att det inte är ett 9-5-jobb, där man kan lämna allt ”på kontoret” när man åker hem. Jag försöker lösa det genom att koppla av ordentligt efter en gudstjänst eller en begravning, att ta en ordentlig paus, så att jag kan vara helt närvarande i mitt personliga, vanliga liv.

Helena har dock haft flera andra jobb innan hon blev pastor. Av olika och skiftande slag. Hennes livsresa innehåller flera olika kapitel.

– Jo, jag har provat på många olika jobb. Ibland har jag varit nödd och tvungen, eftersom vi ju alla behöver försörja oss. Men jag får erkänna att jag också tycker om att prova på nya saker. Så jag har jobbat två somrar som barnflicka, en sommar som restaurangbiträde på en fabrik, lärarvikarie på grundskolan två terminer en gång i min gröna ungdom, statlig handläggare, väderobservatör, reklamutdelare, väktare m.m.

I ett antal år var Helena missionär och jobbade bland annat med hjälpsändningar till kyrkor, barnhem och sjukhus i östra Europa. När diktatorn

Nicolae Ceausescu föll från makten i Rumänien, så var hon bland de första som åkte dit med hjälpsändningar. Gruppen besökte då sjukhus som var helt utan utrustning, barnhem som inte hade någonting för barnen och vård-

”Vi har möjligheter som vi tar för givet, men som inte är självklara. Demokrati och frihet är något vi behöver vara rädda om och värna..”.

– För 20 år sedan var den stora jordbävningen och tsunamin i sydostasien, då cirka 220.000 människor fick sätta livet till, varav över 500 var svenskar. I efterdyningarna av katastrofen, så byggdes MSB:s Internationella Stödstyrka upp. Alla medlemmar i styrkan hade kvar sina vanliga jobb, men hade samtidigt ständig jour. Om larmet gick så skulle vi inställa oss på närmaste flygplats inom några timmar och vara redo att skickas till ett katastrofområde. I några år hade jag ständig jour som medlem i Internationella Stödstyrkan och väskorna stod packade därhemma.

Kinnevikens Bygg
LIDKÖPING Mobil 070-7962574 Td/Fax 0510-15440

Under mina år i styrkan, så inträffade inga katastrofer med många drabbade svenskar eller EU-medborgare, så för min del blev det ingen uttryckning.

Helena kan tala flytande ryska. Detta kom till oväntad användning när flyktingströmmen från Ukraina nådde Lidköping. Hon startade en kurs i svenska vid flyktingboendet och eftersom en del av dessa flyktingar kom att besöka gudstjänster i Stenhammarkyrkan så gjorde hon vissa gudstjänster tvåspråkiga genom att till exempel översätta delar av sin egen predikan.

– Jag är inte uppvuxen i en kristen familj och hade ingen erfarenhet av kyrkor när jag som 12-åring blev inbjuden till en kristen ungdomsgård. På ungdomsgården hade de även ett skåp fullt med böcker som man fick låna. Jag älskade att läsa, så jag lånade och läste i snabb takt i stort sett alla böckerna.

Bland dem fanns ett antal som handlade om missionärer och andra handlade om förföljelsen av de kristna i Sovjetunionen.

– Jag blev fascinerad, men insåg snart att jag var tvungen att lära mig ryska om jag ville åka till Ryssland. Så från 14 års ålder började jag lära mig ryska, först på kvällskurser och sedan på universitetet i Uppsala. Jag upptäckte också att det ligger en särskild glädje i att lära sig språk, så jag fortsatte med några till av bara farten. Ett språk ger inte bara insikt om ord och meningar, utan om kulturen och hur folk tänker och lever. Kort sagt så är det fascinerande.

Helena är också kyrkopolitiskt engagerad inom Svenska kyrkan. Det kanske förvånar någon, men känns också ganska naturligt.

– Sedan ungefär hundra år bor vi i ett demokratiskt land. Det var någon som sade, att demokrati inte är perfekt, det har sina problem, men det är ändå det bästa om man ser till alternativen. För att demokratin ska fortsätta att fungera så behöver vi alla hjälpas åt att rösta, att kandidera, att bli invalda som förtroendevalda på olika poster, både inom politiken och inom föreningar och kyrkor. Jag ser det som min ”demokrati-värnplikt”, att jag också är med som förtroendevald och engagerar mig på olika sätt.

Tillsammans bygger vi demokrati, genom att människor vill göra en insats, att vi får jobba tillsammans, att vi tillsammans bygger församlingen och får göra en insats i samhället. Det finns många ställen i världen där detta inte finns. Diktaturer av olika slag, förtryck mot kyrkorna av olika skäl, jag skulle kunna räkna upp fler detaljer, men det räcker. Vi har en frihet som är fantastisk. Vi har möjligheter som vi tar för givet, men som inte är självklara. Demokrati och frihet är något vi behöver vara rädda om och värna. Inte bara för vår kyrkas skull, utan för alla människors skull. Ett sätt att göra det är att ta ett uppdrag i en församling eller förening eller ett politiskt parti – och göra en insats.

I några år satt Helena i sociala utskottet och i arbetsmarknads- och socialnämnden i en kommun. Där var det intressant att upptäcka, att när de möttes i sociala utskottet, så var man inte längre definierad utifrån sina partibeteckningar, utan man var medmänniskor.

– I några år var jag också ledamot i Kyrkomötet, som är Svenska Kyrkans högsta beslutande organ, fortsätter Helena. Det var spännande att vara med och se hur besluten togs, ofta efter lång debatt. Svenska Kyrkan ligger mig varmt om hjärtat. Jag är döpt i Svenska Kyrkan. Jag är konfirmerad i Svenska Kyrkan. Jag har svårt att tänka mig att sluta vara medlem i Svenska Kyrkan.

Men samtidigt som Helena uttrycker denna respekt för Svenska kyrkan är hon vigd (avskild) till pastor i Ekumeniakyrkan och har nu varit pastor i ett kvarts sekel.

– Allting tog i sin början i den kristna ungdomsgården i de tidiga tonåren. Där hade vi roligt tillsammans och vi fick höra om Jesus. Efter ett tag be-



stämde jag mig för att det var honom jag ville följa.

– Ända sedan jag blev kristen i tonåren så kan jag inte säga annat än att vi alla är kristna, oavsett vilken kyrka vi formellt tillhör. Jag tror inte att Gud gör någon skillnad på oss beroende på vilken kyrka vi firar gudstjänst i. I himlen kommer vi inte ens längre komma ihåg om vi här på jorden var det ena eller det andra.

När Helena gått ut gymnasiet så jobbade hon ett år som ungdomspastor/ungdomsledare i Malungs, Limesforsens och Transtrands Missionsförsamlingar i Västerdalarna. Där fick hon pröva på alla delar av församlingsarbete, att predika, leda gudstjänst, leda ungdoms-samlingar, organisera läger m.m.

Fortsättning följer på nästa sida >>>



På västkanten sökte hon sedan till pastortutbildning på Lidingö, där Missionsförbundet på den tiden hade sin teologiska utbildning. Hon blev också antagen, men kom fram till att hon kände sig för ung och oerfaren för pastortsuppdraget

– Istället tackade jag ja till att bli studentsamordnare för det som då hette IFES International Fellowship of Evangelical Students, med högkvarter i Oxford England. Uppdraget var att hjälpa internationella studenter på Sovjetunionens universitet att organisera kristna samlingar.

– På den tiden fick många studenter från ”tredje världen”, alltså Latinamerika, Asien och Afrika, stipendier att

studera vid universitet i Sovjetunionen. Tanken var nog att studenterna sedan skulle bilda ett kontaktnät i sina länder för Sovjetunionen.

Många av studenterna kom från kristen bakgrund. I Sovjetunionen var det egentligen inte tillåtet att gå i kyrkan och samtidigt studera på universitet. Så uppdraget var att hjälpa de kristna studenterna att organisera sig och kunna mötas för gudstjänster, bibelstudier m.m.

– Så i några år reste jag ofta runt som ”turist” till olika universitetsstäder i Sovjetunionen, berättar Helena, men så småningom gjorde kallelsen att bli pastor, som jag upplevt redan under gymnasietiden, sig åter påmind och

jag lyckades inte längre undgå att gå utbildningen, skrattar Helena, och nu är det ett kvarts sekel sedan jag blev pastorsvigd.

Så ser det pågående kapitlet ut i Helenas livsbok. Om det är det sista får framtiden utvisa. Det skulle inte förvåna någon om det kommer att följas av flera.

Text: Stig Roland Rask



Trettondagsfest i Stenhammarkyrkan

Årets julfest på Trettondedag Jul var välbesökt, trots att det var snöoväder och därmed stora trafikproblem. Ett fyrtiotal av de ukrainare, som sedan kriget i hemlandet bor i Lidköping, var med på festen. Församlingen ordnade busstransport åt dem till kyrkan. Sammanlagt var vi närmare 90 personer med på festen. Ovädret gjorde att ingen av församlingens anställda kunde komma, därför fick församlingens ordförande Marita Erstorp hälsa välkommen och leda den inledande samlingen i kyrksalen. En av ungdomarna, Bogdan Somov, tolkade till ukrainska både i kyrksalen och vid den efterföljande samlingen i församlingssalen.

Vi lyssna till olika sång- och musikslag av våra ukrainska vänner. Vacker solosång utfördes av Uliana Honchar och Nadin Sibai. Mzhahid Sibai och Valeri Kosminskyi framförde stämningsfull pianomusik. Olena Honchar presenterade och berättade lite om sångerna. Gemensamt sjöngs några verser av psalmerna Stilla natt och O store Gud både på ukrainska och svenska.

Efter samlingen i kyrksalen hälsade Lars-Erik Enestig välkommen till de festligt dukade borden. Där bjöds det på julsmörgås och senare på kvällen också kaffe och kaka. Bakgrunden till den svenske tomtens historia berättades i ord och bild.

Kvällen avslutades med jullekar på kyrktorget och alla barnen fick också godispåsar. Det blev en fin och varm gemenskap, där alla åldrar trivdes och hade det bra tillsammans.

/Gunnar Erstorp



8 december bjöd Stenhammar-kyrkan på "Julstämning"

En mycket lyckad och uppskattad version av julkonsert som Anne och Lasse Enestig tagit initiativ till. 9 sångare och musiker bjöd på en lite annorlunda julkonsert med en blandad repertoar med både traditionella och nya sånger och musikstycken. Under söndagen hade vi två fulla hus



Vårkonsert med Stenhammarkören "Kings and Queens"

Stenhammarkören kommer att ha vårkonsert vid tre tillfällen 5 och 6 april med rubriken "Kings and Queens". Kören har en ny ledare i form av Erika Sjöström. Det blir en repertoar med blandade godbitar från flera världsstjärnor som t.ex. Tina Turner, Elton John och, som rubriken säger, givetvis Queen! Håll utkik efter kommande annonseringar!



Stenhammarkören för några år sedan då man fyllde kyrkan fyra gånger med sånger från den engelska populärmusiken.



Våffelcafé

De så populära våffelcaféerna fortsätter under ”vårterminen” med början tisdagen

den 4 februari kl 14-17.

- Tisdagen 4/2 kl 14-17
- Tisdagen 4/3 kl 14-17
- Tisdagen 1/4 kl 14-17



Välkommen till vår nyöppnade "gör det själv" tvätthall på Sockerbruksgatan 5, Lidköping.
Öppettider 07.00 - 23.00 alla dagar i veckan.
Tel. 076-829 22 24



Sparbanken
Lidköping



#tillsammansärvisparbankenlidköping