

HÄLSNING

NR 3 2024

Porträttet
Sid 4-5

Om tyngden
och nåden
Sid 10

Program
Sid 11

En tid av förväntan
Sid 12-13



KÅLLANDSÖ-STENHAMMAR
MISSIONSFÖRSAMLING

Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Församlingsföreståndare
Helena Klar Fast
helena@stenhammarkyrkan.se
0739-29 50 11
Verksamhetsutvecklare
Anders Blomberg
anders@stenhammarkyrkan.se
0739-97 00 05

Ordf. Marita Erstorp
070-494 24 72
maritaerstorp@hotmail.com
Kassör Johny Paulsson
072-210 68 06
johny@stenhammarkyrkan.se
Bankgiro: 226-6625
Swish: 1234578548
Swish för fika och kollekter:
1231085091
Bankkontonr: 8314-7, 03 521 754-6

Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Brynåsavägen 7,
531 56 Lidköping
Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se
www.stenhammarkyrkan.se
Ange församlingsnummer 4746
vid insättning på missions-
och nybyggarkonton.

Kållandsö Missionskyrka

Missionskyrkan
531 99 Lidköping

Kontaktpersoner ekumenia i Stenhammarkyrkan

Linnéa Smedman 070-177 31 77
linnea@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson 072-210 68 06
Bankgiro ekumenia: 892-16 29
Swish: 1231143601

Kontaktpersoner ekumenia på Kållandsö

Ordf. Birgitta Berglund 070-259 59 15
birgitta.kurtberglund@gmail.com
Scout Hanna Berglund 070-731 36 91
ekumenia.kallandso@gmail.com
Kassör Kurt Berglund 070-359 10 27
birgitta.kurtberglund@gmail.com
Bankgiro: 322-0571
Swish: 1230709006

Denna tidning ges ut av Kållandsö-
Stenhammar Missionsförsamling som
är en församling inom Ekumeniakyrkan.
Ansvarig utgivare: Marita Erstorp

Omslagsbild: Annika Landström

PASTORN HAR ORDET



*Helena Klar Fast, pastor i
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling*

Pastorn har ordet

Det är sommar. Värme, solsken och blå himmel vissa dagar. Regn (eller skyfall) andra dagar. Det grönskar i naturen. Blommor, buskar och träd visar sin växtkraft, sin förmåga att grönska och blomstra oavsett väder. Det vi kallar ogräs i våra trädgårdar kan faktiskt vara vackra blommor. Gula, vita, blå – och mycket grönt runtom. Jag är ledig idag, men om en liten stund tänker jag gå ut och rensa bort lite ogräs, så att de växter som jag vill ha kvar får en chans att växa ordentligt. Sedan är planen att sätta mig i skuggan med en kopp kaffe och bara njuta av den blå himlen, vindens sus i träden och fåglarnas sång. Katten därhemma har tagit sig en ny vana, att sova bakom gardinerna i mitt sovrum. Om jag stänger dörren, så står han och kramsar på dörren tills jag öppnar. Katter är vana att bestämma, så det missen vill – så blir det nästan alltid.

I skrivande stund är det en kort tid kvar till årets Kyrkokonferens, som i år hålls i Göteborg. Vårt samfund ska välja nya ledare. På förslag står Karin Wiborn, som besökte vår församling i maj, och Niklas Piensoho, tidigare pastor i Missionsförbundet och de senaste åren pastor i en pingstförsamling i Stockholm. När vår församlings tidning Hälsning kommer ut, så vet vi resultatet av detta valet och av så många andra frågor som kommer stötats och blötats på konferensen. Vem som blir eller inte blir ledare i vårt samfund spelar förstas en viss roll. Men eftersom vi inte har ett toppstyrt samfund, utan består av en rörelse där varje församling ansvarar för sig själva, så är inte valet av högsta kyrkoledare av avgörande betydelse för framtiden. Istället är det så att framtidshoppet ligger hos dig och mig, hos vanliga ovanliga människor som vill följa Jesus. Människor i alla tider har kommit till tro på Jesus genom att någon i deras närhet har berättat för dem om vad Jesus och tron betyder i deras liv. Med ett finare ord kallas det för vittnesbörd, men enkelt uttryckt betyder det att vi delar med oss till varandra av det som betyder något för oss. Som det står i psalmen 455: ”Dela med dig av din glädje. Dela med dig av din tro. Hjälp en söndrad värld att läkas och en fredens sådd att gro.”

Pastor Helena Klar Fast

Vill du prata med pastorn?

Pastorexpeditionen är bemannad varje onsdag mellan kl. 10:00 - 14:55, med uppehåll under sommaren. Om du vill boka ett samtal med pastorn, så ta kontakt.

Du kan också boka ett samtal genom att ringa eller maila. Se kontaktinfo på annan sida i detta nummer.



LiM-sextetten ..

..har gjort gjort succé efter succé med sina akustiska tolkningar av AVICII..Nu är det dags för nästa projekt:

”Fix You”

Akustiska tolkningar av Coldplay

Coldplay har under 2000-talet etablerat sig som ett utav världens absolut största och mest välkända band. Låtar som ”Viva la Vida” (2008) och ”Fix You” (2005) tillhör ett par av deras stora hits för att bara nämna några.

Denna kväll hörs Coldplays musik i unika arrangemang för stråkkvartett, piano och sång. Den unika instrumenteringen sätter såväl melodier som texter i nytt ljus på ett sätt som ni aldrig har hört förut.

Medverkande LiM-Sextetten: Josefine Fritsell - Sång, Per Drougge & Annie Svedlund – Violin, Daniel Austern – Viola, Oskar Valeberg – Cello, Daniel Jarl – Klaviatur och arrangemang.

Stenhammarkyrkan

lördagen 28:e september kl 18.00

Biljetter kan bokas på vår hemsida: www.stenhammarkyrkan.se



Dietrich Bonhoeffer

När den tyske teologen och nazistmotståndaren Dietrich Bonhoeffer, endast 39 år gammal, hängs tidigt på morgonen den 9 april 1945 i koncentrationslägret Flossenburg är kriget nästan slut. På avstånd kan man höra de allierades kanoner. Trots att det har gått nästan 80 år har inte hans lyskraft avtagit.

För några månader sedan introducerades jag till teologen Dietrich Bonhoeffers tankar kring ondskan, av pastor Anders Blomberg. Det väckte nyfikenhet både kring hans teologi men också hans fängslade levnadsöde. Jag lyckades komma över biografen *Bonhoeffer Präst - Martyr - Spion*, den första på över 40 år, skriven av den amerikanske författaren och journalisten Eric Metaxas. Den är välberättad och fängslade. Nästan som en roman. Men mer än något annat väcker den en iver att fördjupa sig i Bonhoeffers egna verk och skrifter. Jag skulle vilja påstå att flera av hans tankar på många sätt har fortsatt relevans även för vår tid.

Bonhoeffer föddes i tyska Breslau, nuvarande Polen, 1906 och växte upp i en akademisk, tysk överklassfamilj. Hans pappa var en mycket aktad psykiater/neurolog. Hans bror hade stupat under första världskriget. Dietrich valde, trots familjens ogillande att läsa teologi. Han var en begåvad student. Endast 22 år gammal, hade han skrivit sin första doktorsavhandling. Eftersom han var för ung för att prästvigas reste han till New York i USA för att studera och delta i Reinhold Niebuhrs seminarier, samme Niebuhr som senare blev mycket viktig för Martin Luther King. Han kom också i kontakt med Abyssinian Baptist Church i Harlem, som då var scen för den intellektuella kraftsamling som kommit att kallas "the Harlem renaissance" där afroamerikanska författare, konstnärer, musiker och aktivister samlades. Kyrkan hade grundats redan 1808 av afroamerikaner i protest mot segregerade platser i kyrkorummet. Där i den socialt nedgångna afro-amerikanska församlingen fick Bonhoeffer höra evangeliets predikas och se dess kraft. Han tog aktivt del i kyrkans liv och gemenskap både som ungdomsledare och söndagskollärare.



Dietrich Bonhoeffer

Segregationen blev gnistan som tände Bonhoeffers brinnande engagemang mot förtryck, diskriminering och korruption. En parallell, som var omöjlig för de vita kyrkorna att ta till sig, var bilden av den korsfäste Jesus invid den avlynchade svarta.

Bonhoeffer letade i alla New Yorks skivaffärer efter inspelningar och fick med sig en stor samling skivor med gospels och spirituals. Att han tog stort intryck inte bara av gemenskapen och musiken utan också av predikningarna ser man spår av i Bonhoeffers eget viktigaste teologiska verk "Efterföljelse" (1937). Den har översatts till svenska av poeten och författaren Ylva Eggehorn (och står nu på min önskelista). I den lyfter han begreppen *billig nåd* och *dyr nåd*. Han hävdade att den *billiga nåden* var en falsk nåd som inte krävde något och gav en illusion om förlåtelse utan att det fanns någon verklig förändring i ens liv.



Professionell bilvård

Välkommen till vår nyöppnade "gör det själv" tvätthall på Sockerbruksgatan 5, Lidköping.
Öppettider 07.00 - 23.00 alla dagar i veckan.
Tel. 076-829 22 24

Å andra sidan representerade *dyr nåd* en sann nåd som var dyrköpt av Jesu offer på korset och som krävde en verklig omvändelse och följsamhet av Guds vilja.

Friedrich återvände till Tyskland där antisemitismens glödande hat nu hade förändrat hela samhället. Hans syn på kristendomen fokuserade alltmer på kyrkan som social kraft, om att aldrig ställa sig utanför det som sker i världen och aldrig blunda för övergrepp. Han undervisade på prästseminariet och var med och grundade Bekännelsekyrkan. Han skrev en ny katekes där en formulering lyder ”högmot och stolthet baserade på etnicitet och blod är en synd mot den Helige Ande”. Han drogs alltmer in i motståndsrörelsen samt i de grupperingar som planerade att mörda Hitler. Han förmedlade underrättelse till de allierade via sina kyrkliga kontakter - bland annat på en resa till Sigtuna 1942.

För att slippa militärtjänst återvände han till USA men drabbades där av en samvetskris. Efter bara någon månad klev han åter ombord på atlantbåten och återvände till Tyskland. Han hade fått ett *berufsverbot* att undervisa på universitetet och flera av hans tidigare pastorselever satt redan fängslade. Attentatet mot Hitler, Operation Valkyrie, misslyckades och Bonhoeffer greps i april 1943 och fördes till Tegel-fängelset i Berlin för vidare befördran till Buchenwald. I fängelset skrev Bonhoeffer många brev, som senare publicerades i boken *Fängelsebrev*. Han argumenterade för att kristendomen kräver handling och mod inför orättvisor. Han reflekterade över ondskan och skrev bland annat om ”*dumhet*” som en farlig form av ondska där vanliga människor manipulerades och utnyttjades eftersom de ofta är oförmögna att förstå och kritiskt granska vad de gör eller vilka de lyder. Han skriver också om den aktiva ondskan som utförs av medvetna aktörer som t ex Hitler. Han betonar att det är nödvändigt att aktivt stå emot och bekämpa den typen av ondska. I dagens samhälle kan desinformation och hat spridas momentant och obehindrat i sociala medier där människor okritiskt följer profiler med illvillig avsikt.



Bonhoeffer kan betraktas som en radikal i sin tid genom sitt modiga motstånd mot en tyrannisk regim och hans starka betoning av att leva enligt ens övertygelser och principer även när det är svårt. Hans tankar om civilkurage, rättvisa och medmänsklighet kan fortsätta att inspirera människor idag i kampen mot orättvisor och för en bättre värld.



Text: Annika Landström



BECO
— media

- Fotouppdrag
- Annonsproduktion
- Dokumenthantering

Thorvald Berglund Tel 0705-91 36 65

”Från Mose & Lambsens Wisor till Sebastian Stakset”

En historisk resa genom väckelserörelsens musik med den eminenta Sånggruppen ”Andra Ackord”.

1726 blev det förbjudet att samlas till bön och bibelstudier i hemmen. Det så kallade konventikelplakatet var en sträng lag och hårda straff utdömdes mot de som bröt mot den. Däremot var det tillåtet att sjunga. Sveriges första sångbok för allmänt bruk, ”Mose och Lambsens Wisor” hade kommit ut redan några år tidigare och kom att bli ett kryphål i lagen i och med att den innehöll både predikningar och böner i form av sångtexter. Vissa sånger kunde bestå av ett 40-tal verser och man kunde också i princip välja vilken melodi som helst.

När konventikelplakatet till slut avskaffades i mitten på 1800-talet var sångartraditionen inom väckelserörelsen redan väl etablerad. Friheten i att få uttrycka sig fritt om Gud blommade nu ut i en musikalisk genre som var glad och positiv och som inspirerades genom hela 1900-talet av tidens populärmusik. Detta är en tradition som lever än i dag. Carola Häggkvist är bara ett exempel på hur modern schlager ger ton åt kyrkans sånger under 2000-talet. Senast i raden är troligen rapparen Sebastian Stakset som gjort sig känd som förkunnare och musiker inom en kristen rap-kultur

Vår sånggrupp kommer inte sjunga ur Mose och Lambsens. Vi lovar också att inte försöka oss på Sebastian Staksets repertoar. Men det finns mycket där emellan som kan kännas både nytt och bekant. Under kvällen kommer vi att göra en insamling till vårt arbete med Ukrainska flyktingar. Välkomna.

Stenhammarkyrkan söndag den 3:e november k.l 18.00



Kållandsöppet
Musteri & äppelodling

Låt inte Dina äpplen ruttna bort,
låt oss pressa musten ur dem i stället..

Must säljes, äpplen mustas,
råmust pressas, äpplen köpes
och äpplen plockas

info@kallandsoppet.se
www.kallandsoppet.se
070-790 86 77



—
**SVENSKA
HEM**

LIDKÖPING

Andantes vårkonsert



Stenhammarkyrkan var fullsatt till sista plats när kören Andante höll sin vårkonsert söndagen den 19 maj. Agnes Rask gjorde en lysande insats som gästsolist. Kören var i toppform med en blandad meny av nya och beprövade sånger. En med rätta bejublade kväll!

36 (!) sångare som presterade sitt bästa stod på scenen

Stenhammarkören

Stenhammarkören återstartar sin verksamhet 1 september med ett nytt projekt. Det kommer att ha temat Kings & Queens och har *Erica Sjöström Persson* som ny ledare.

Man söker nya sångare, framför allt manliga. Är du intresserad så kontaktar du Charlotte Backman.
charlottebackman@telia.com

Navens Kajak & Bastuflotte

Uthyrning av kajaker och flotte med vedeldad
bastu, badtunna och grillkåta
vid Navensberg på Källandsö



Bokning
Kajaker: www.point65.se el ring
Flotte: 0706 25 18 52, 0510 10191
info@naven.se

www.naven.se

Ansvar



Omtanke

• Jour dygnet runt • Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund



Begravningsbyrån Eilert Ahlstrand Begravningsbyrån Östergatan
0510-285 80, Lidköping 0511-508 70, Götene

Scoutavslutning/Scoutläger



Scouts vårtermin avslutades med en hajk på Udden den 19-20 april. Ca 35 scouter och ledare möttes fredag kl 18:00 till start med flagghissning. När sovplatserna var utsedda serverades taco som alla åt med god aptit.

Därpå följde lägerbål som äventyrarna ansvarade för, sång och en andakt. Efter lägerbålet var det dags att krypa till kojs för söka sova, detta med varierande resultat. Spårarna övernattade i kyrksalen och Upptäckare/Äventyrare i stuga på gården. På morgonen gick flaggan återigen i topp. Därefter serverades frukost med påföljande lek och fika. Familjerna var inbjudna till tipspromenad och grill med god uppslutning. Märken delades ut som bevis på vad scouterna gjort under året. Hajken avslutades med sedvanlig scouthälsning.

Vi åker hem tacksamma över att få dela ännu en upplevelse med ”våra” barn och ungdomar.

Under Kristi himmelfärdshelgen var det dags för årets scoutläger. Lägret hette *”Mindre”* och var beläget i Missveden utanför Hjo. Väl på plats är det full rulle med en gång. Tält ska resas, kök ska byggas och ved och vatten ska hämtas. I olika arbetslag hjälps scouterna åt för att få det att flyta på på bästa sätt. Alla måste hjälpas åt för att hinna färdigt innan invigningen och lägrets första lägerbål. Kållandsö, tillsammans med Lidköping ansvarade för det första lägerbålet och det var fullt ös på scenen när Kållandsös scouter drog igång om Bengt som jobbar på en knappfabrik och hela lägret stämde in. Sedan hade vi ett par intensiva dagar framför oss. Det var marknadsdag med olika tävlingar där man fick gå runt i sina patruller och prova varandras aktiviteter.

På lördagen var det vandring som stod på schemat. Det var Mariestad, som stod för innehållet på vandringen som handlade om att just ”mindre” kan vara så mycket mer än vad man först tror. Det var många kluriga uppgifter som skulle lösas längs vägen och frågor som skulle svaras på. Hur långt är egentligen ”något mindre än en meter”, jo det visste Kållandsö minsann, som lämnade in en pinne på 99,7 cm och med bl.a den som hjälp och ett bra teamwork, lyckades ”våra” scouter knipa en delad 1:a plats på vandringen! Lägret avslutades sedan på söndagen, alla ansvariga tackades och vi fick en redovisning av lägrets insamling (2 176 kr), som i år gick till våra fotbollsskolor i Kongo Kinshasa och Kongo Brazzavilles. Nu längtar vi efter höstens scoutstart och ser redan fram emot nästa läger.



Julstämning!

En kväll strax före midsommar, när dagarna är som längst samlades några musiker för att planera en julkonsert som kommer att hållas den 8 december, andra advent. Då får man höra svenska och engelska julsånger blandas i olika stilar, alltifrån innerliga och lågmälda till festliga och storslagna. Piano, kontrabas, trombon, saxofon, flöjt och gitarr backar upp de fyra solisterna som sjunger solo eller i stämmor tillsammans. Publiken får också vara med och sjunga i några välkända julklassiker.

Håll utkik efter biljetter!



På bilden: Mathias Kihlberg, Johan Sundström, Mattias Hjortlinger, Lars-Gunnar Rask, Anne Enestig och Evelina Enestig. Som sångare kommer vi att få höra Sven Pilfalk, Miriam Gindemo. Maja Kihlberg och Linnea Smedman.

Equmenias höstauktion

Som traditionen bjuder vankas det åter auktion i Bergs Missionshus när höstmörkret lagt sig. Och precis som sig bör blir det mesta sig likt. Försäljning, lotterier och servering. Utbudet består av bl a scoutarbeten, skänkta varor och mycket, mycket annat. Behållningen går till equmenias scouarbete på Kållandsö men ibland är man även med och stöttar andra projekt. Nämnas kan att av fjolårets behållning gick 10 procent till en fotbollsskola i Kongo Brazzville. **Ansvariga för auktionen låter meddela att gåvor mottages tacksamt.**



Lördagen den 16 november kl 17.00
Kållandsö Missionskyrka

OM TYNGDEN OCH NÅDEN

En gång när jag var barn hittade jag vid ett tillfälle en fågel på marken. När jag närmade mig den flaxade den ängsligt med vingarna, men den lyfte inte. Jag drog slutsatsen att den var skadad eller att det var en ungfågel som lämnat boet för tidigt och inte hade den flygförmåga som krävdes.

När min far kom förbi gjorde han något mycket oväntat. Han tog fågeln i handen och kastade upp den i luften. Jag tänkte att nu kommer den att falla i backen och skada sig än värre, men det skedde inte. Istället fick den luft under vingarna och efter att ha cirklat runt oss i ett tacksamhets varv flög den vidare.

Pappa berättade att det var en tornsvala och att den inte tillhör marken. Det är det vi som gör. Luften är svalans hem och rätta element.

I ett avseende hade pappa fel. Några decennier senare visade det sig via noggranna genetiska studier att tornsvalan inte är en svala utan en seglare. Den är inte släkt med svalor över huvud taget, utan tillhör familjen seglare och är enda representanten för den familjen i norra Europa. Till formen påminner seglarna om svalorna, men de är inte släkt, utan likheten beror på det som kallas "konvergent evolution", dvs. att deras biologiska utveckling formats av att de har liknande livsmönster som andra arter, till exempel att de som svalorna fångar födan i luften.

Till min fars försvar kan sägas att det dröjde tjugo år från vårt möte med tornsvalan till dess att den bytte namn till tornseglare.

Vill man vara petig kan man kanske också tillägga att vuxna tornseglare oftast kan starta från marken, men det är inte lätt och för en unge som tar sin första flygtur kan det vara rent omöjligt. Min barndoms spaning att det handlade om en oerfaren ungfågel gäller alltså fortfarande.



Text: Stig Roland Rask

Jag påminns om denna episod på grund av en bok av den judiskt-kristna franska filosofen Simone Veil som sedan länge ligger på mitt nattygsbord. I den ger hon ett namn åt allt som tynger oss, dvs. oro, hat, missunnsamhet, motgångar, krig, terror, hot, rädslor, svek, oförrätter, ondska, själviskhet, förtryck, orättvisor, lögn, falskhet osv

Hon kallar allt detta för "tyngden". Det känns väl ganska logiskt. Att kalla det som tynger för tyngden.

Men tillvaron balanseras, menar Simone. Det finns en motkraft som lyfter. Den kraften kallar hon för "nåden".

Därför heter hennes bok "Tyngden och nåden".

Att tyngden finns är en erfarenhet som alla människor delar. Därmed råder inget tvivel eller delade meningar. Den mänskliga erfarenheten talar sitt tydliga språk i det avseendet. Tyngden finns.

Om nåden finns är däremot en filosofisk och teologisk fråga som snurrar runt med skiftande svar. Den får sin näring av människors längtan och av deras förtvivlan. Det är dock min tro och innerliga förhoppning att också nåden finns. På något sätt är det näst intill en förutsättning för att orka leva.

Att det finns ett annat element än jorden som också tillhör oss.

Och som en stark hand kan kasta upp oss i.

L I D K Ö P I N G S
El & Tele AB
ALLT INOM EL / TELE / DATA / AUTOMATION

Hovby Ångsbo 53192 Lidköping - Tel 0510-86502 - Fax 0510-86515
Tornväktargatan 1F 53157 Lidköping - Tel 0510-22185

www.lidkopingsel.se



MASKINUTHYRNING
Stavdal
LIDKÖPING | TROLLHÄTTAN | VARA

PATRIKS
OPTIK
GLASÖGON & LINSER

Program för Stenhammarkyrkan och Kållandsö Missionskyrka

September

1 söndag 11.00 Gudstjänst
Anders Blomberg
Sång av Lisa Gindemo m fl
Enkelt kyrkkaffe

1 söndag 16.00 Bokcirkel

3 tisdag 14.00 Våffelcafé
Öppet 14:00 – 17:00

**Söndagen den 8 september kl 11.00
Stenhammarkyrkans 40-årsjubileum**

Helena Klar Fast, Kören Andante

Besök av Roland Bergman

Lunch

14 Lördag 11.00 - 16.00 Höstmarknad med
bakluckeloppis, korvgrillning, lotterier,
underhållning & våffelserving

15 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
Anders Blomberg
Sång av Marianne Rask
Enkelt kyrkkaffe

22 söndag 11.00 Gudstjänst
Helena Klar Fast
Sång av Svante & Daniel Cederqvist
Enkelt kyrkkaffe

26 torsdag 19.00 Bön på ön, Missionskyrkan på K-ö

28 lördag 18.00 Konsert med LiM sextetten
”Fix you”. Akustiska tolkningar av
Coldplay. Se separat annons.

29 söndag 11.00 Gudstjänst
Anders Blomberg. Sång av
Ungdomskören i Kyrkans Gård
Korv-Café

Oktober

1 tisdag 14.00 Våffelcafé
Öppet 14:00 – 17:00

2 onsdag 19.00 Församlingsmöte

6 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
Helena Klar Fast. Musik med
Gunnel Svensson på orgel och
Ingrid Carlsson på cello
Enkelt kyrkkaffe

13 söndag 11.00 Gudstjänst med barnvälsignelse
Helena Klar Fast
Sång av Anna Smedman

20 söndag 11.00 Gudstjänst
Anders Blomberg
Sång av Hanna Amnerud m fl
Enkelt kyrkkaffe

24 torsdag 19.00 Bön på ön, Udden

25 fredag 19.00 Dragspelskväll i Missionskyrkan
Mikael Hultman m fl. Servering

27 söndag 11.00 Gudstjänst
”Den sakrala sidan av en poet”
Anders Blomberg, Lars-Gunnar Rask,
Bitte Larsed & Jan-Erik Andersson
tolkar Ola Magnell. Enkelt kyrkkaffe

November

2 lördag 11.00 Minnesgudstjänst med ljusständning
för de under året avlidna
Anders Blomberg
Sång av Gunnar Erstorp

**3 söndag 18.00 Konsert ”Från Mose & Lambsens Wisor
till Sebastian Stackset”** En historisk resa
genom väckelserörelsens musik. Anders
Blomberg och sånggruppen ”*Andra
Ackord*”. Insamling till Ukraina

5 tisdag 14.00 Våffelcafé
Öppet 14:00 – 17:00

6 onsdag 18.00 Samtal mellan teolog och naturvetare
Anders Blomberg & Annika Landström
Servering
Se annons på sid 15

10 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
Helena Klar Fast
Sång av Valter Svensson
Enkelt kyrkkaffe

16 lördag 17.00 Equmenias auktion
Traditionellt med försäljning, lotterier och
servering. Gåvor mottages tacksamt.


17 söndag 11.00 Gudstjänst
Anders Blomberg
Lidköpings-Kållands Musikkår
Enkelt kyrkkaffe

21 torsdag 19.00 Bön på ön, Eke kapell

24 söndag 11.00 Gudstjänst
Helena Klar Fast
Bitte Larsed & Mikael Fogelberg
Enkelt kyrkkaffe

December

1 söndag 11.00 Adventsgudstjänst
Anders Blomberg
Kören Andante
Rejält Adventskaffe

 = Stenhammarkyrkan

 = Kållandsö Missionskyrka

En tid av förväntan

Roland och Brita Bergman blickar 40 år tillbaka

Det har gått 40 år sedan Stenhammarkyrkan invigdes. På jubileumsgudstjänsten 8:e september kommer Roland och Brita Bergman att finnas med. Roland var pastor i församlingen under de utmanande och kreativa år då kyrkan byggdes. Från ett sommarfagert Gotland där sommarfjärilar samsas med humlor i den massiva grönskan utanför tomten, och bin med blomflugor i trädgårdslandet, kommer deras berättelse om minnet från denna tid och om livet efter Kålland.

– Sommaren 1980 flyttade vi från Valbo till Kålland, berättar Roland. Att rycka upp sina rötter och med familj flytta från vänner och etablerade sammanhang till något helt obekant och nytt är ett vådligt företag. Så det fanns naturligt både oro och förväntan i bagaget när vi landade på Kålland.

Självklart fanns det många frågor med i flytten; Var det en annan fromhet än den gästrikiska som skulle möta dem? Vad skulle de vilja/kunna tillföra människor som bott på Kålland i många fall i generationer.

– Vad som kändes ända in i våra hjärtan var värmen i bemötandet, både från församling och från människor från ”bögdä”. En vänlig nyfikenhet på pastor med familj.

Paret Bergman kom in i en mycket expansiv fas i församlingens tillvaro. Sammanslagningarna av de olika församlingarna var gjorda. Den känslomässigt svåra processen med försäljning av de gamla missionshusen var i stort sett i hamn. Det fanns en tillräckligt stor enighet om att satsa på en ny kyrka på Stenhammar och det fanns en förväntan inför framtiden och vad kärlekens Gud hade i beredskap åt alla.

– En kollega på S:t Lukas i Karlstad brukade säga: en kyrka byggs av glas, helt transparent. Och så tar man bort glaset. Där har du kyrkan. Öppen, fri, tillgänglig för Andens vind och med inga trösklar alls för människor som söker hjälp och tröst, citerar Roland.

Intill entrén i Stenhammarkyrkan placerades ett grupprum. I en del andra kyrkor kallas motsvarande rum ”sammansträdesrum” eller ”styrelserum”. I Stenhammarkyrkan döptes rummet till ”Dialogen”.

– Den tanken uppfattade jag som en bärande kraft genom hela kyrkokonstruktionen, fortsätter Roland. En plats där monologen blev ersatt av dialog, där allas röster skulle kunna bli hörda. Den principen medförde under bygget flera omtag och fördyringar Men det fick ta tid och fick kosta. Det var så viktigt att det blev VÅR kyrka och att alla kände att de fått vara med.

*”Öppen, fri,
tillgänglig
för Andens
vind...”*

Församlingen fick under byggnadstiden tillgång till en lokal där plankor kunde målas och annat förberedas.

Den fick naturligtvis namnet ”tomteverkstan” och entusiasmen man kände när de olika frivilliggrupperna samsades med de inhyrda proffsen var på riktigt.



Välkommen till Hemslojden!

Garnparadis Smide Linnedukar
Tyger Symaskiner m m.

**Nu har vi massor med fina garner på lager.
Symaskiner finns också i alla prislägen.**

**I övrigt kan ni följa vad som
händer på vår hemsida!**

Ring eller sms:a oss gärna innan ni besöker
oss så att ni vet att vi är på plats.

Tel 0703-32 26 35 www.hemslojden.se

Leckströms
båt & finsnickeri

Inredningssnickerier • Träbåtsrenoveringar

Kulturbyggnadssnickeri • Möbler

Spiken Sjötorp, 531 99 Lidköping Tel: 0510 10728

– Och för att citera den sång som sjöngs på invigningen, minns Roland. ”Ljuvligt att vara, Gud, i din boning” - en sång som kommer att sjungas igen på jubileet.

Flyttlasset går igen

Efter tiden på Kålland blev paret Bergmans medlemmar i Lövnäs Missionsförsamling på Hammarö. De köpte för första gången i deras gemensamma tillvaro ett eget hus. Det var naturligtvis en fröjd att flytta in i det alldeles egna.



Roland och Brita Bergman

– Brita arbetade under en stor del av tiden i Karlstad i en verksamhet för invandrare, berättar Roland, och själv gjorde jag först några år som sjukhuspastor i Karlstad. Jag samarbetade med kuratorer och sjukhuspräster och trivdes jättebra. Det var ett arbete som innehöll mycket samtal och mycket lite envägskommunikation. Arbetet innefattade möten med lidande, sjukdom och död, men också med tro, hopp och kärlek.

Samtidigt arbetade Roland ett antal timmar i veckan på S:t Lukas-mottagningen i Karlstad och läste den legitimeringsgrundande utbildningen på Centrum för Integrativ Psykoterapi i Karlstad.

– Jag blev legitimerad år 2000 och jobbade sedan heltid på S:t Lukas fram till pensionen och flytt till Habo. Erfarenheten från det jobbet var väl att jag fick betydligt fler samtal om djupa existentiella livsfrågor (Gud etc.) än jag någon gång haft under min pastoral karriär.

Nu är paret Bergman pensionärer på riktigt och gläds åt att ha vänner på så många håll. Sonen Patrik bor på bekvämt tågavstånd i Göteborg och dottern Sara med familj bor även de i Habo bara ett kvarter bort.



Text: Stig Roland Rask

equmenia

Barn- och ungdomsarbetet i Kållandsö- Stenhammar Missionsförsamling bedrivs av Equmenia i Stenhammarkyrkan och Equmenia på Kållandsö.

Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete i Missionskyrkan, Kållandsö:

***Scout:** (Vi lär oss om knivar, eld, knopar och annat som hör scout till och som är kul.

Vi förbereder oss så vi kan åka på hajker och läger längre fram. Kvällarna börjar med en kort andakt.)

O.B.S samma tider för samtliga åldrar och vi kommer i huvudsak att vara utomhus.

Tisdagar kl. 18.00-19.15 för åk. 2-3 = Spårarna, för åk. 4-6 = Upptäckare, för åk. 7-9 = Äventyrare

Välkommen till den grupp som passar dig!



SA REVISION

Professionella företagare
behöver professionella revisorer

www.sarevision.se

**Scoutstart
tisdagen den
3 september
18.00**



AgeraIT

DATORVERKSTAD

0510-25095 www.agerait.se

DRAGSPELSKVÄLL

Mikael Hultman har gjort sig känd för sitt dragspelsintresse. Han äger en berömd samling av dragspel och är en erkänt skicklig dragspelare. Den 25:e oktober besöker han tillsammans med kollegor Källandsö Missionskyrka där vi, förutom berättelser om dragspel och dragspelare genom tiderna, får lyssna på massor av bra dragspelsmusik.



Fredag den 25 oktober kl 19.00
Källandsö Missionskyrka



Våffelcafé

De populära våffelcaféerna fortsätter nu i höst med början tisdagen den 3 september.

- Tisdagen den 3/9 kl 14-17
- Tisdagen den 1/10 kl 14-17
- Tisdagen den 5/11 kl 14-17
- Tisdagen den 3/12 kl 14-17

Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

DAHLBERG
REVISION

Cotton Blue

Hectors skomarknad AB
EST. 1944



aProjKMA Byggkonsult
i Lidköping AB

Roger Filipsson
roger.filipsson@aprojkma.se

Parkåsa AB

FASHION
Rydéns

**instore
Agency**

Strumpan

Asplunds

LIDKÖPINGS
El & Tele AB

BRAX SHIPPING

Om ondska?



Blomberg

& Landström

Teologen

vs Naturvetaren

Svåra frågor har sällan enkla svar!

Därför är det en god idé att närma sig dem från olika utgångspunkter. Anders Blomberg är teolog och före detta pastor. Annika Landström naturvetare och läkare inom palliativ vård och allmänmedicin.

Båda har de många tankar om vad ondska egentligen är, och var den har sitt ursprung. Vem eller vad är skyldig? Djävulen eller Putin? Samhälleliga omständigheter eller krass dumhet? Vad kan man göra? Frågorna är många, liksom förklaringarna. Ta del av ett spännande samtal om en av historiens mest omtalade frågeställningar. Kanske särskilt aktuellt i vår egen tid.

Moderator: Stig-Roland Rask.

Stenhammarkyrkan

Onsdagen den 6 november kl 18.00

Fritt inträde. Servering.

Sparbanken
Lidköping



#tillsammansärvisparbankenlidköping

Lörd 14/9 KL 11.00-16.00
Stenhammarkyrkans
HÖSTMARKNAD

TA VARA PÅ
SOMMARENS SKÖRD!

Sylta, safta, lägg in och baka.
Så kan du skänka detta till
vår fina höstmarknad. Eller
varför inte rensa lite i skåpen
och skänka till vårt loppis.
Barngrejer, och leksaker är
också välkommet.
All förtjänst från servering och
det som säljs inne i kyrkan
går oavkortat till kyrkans
verksamheter.

Bakluckeloppis
på parkeringen.
Avgift: 100:- per P-ruta.
All förtjänst tillfaller då
respektive försäljare.

LOPPIS *Bakat*
Inläggningar
Våfflor *Barnloppis*
Primörer *KAFFE*
Försäljning
KORVGRILLNING
LOTTERIER *Underhållning*
Äppelmust

För info: Annette Cederqvist 0707 90
86 77, annette@parkasa.se

RESTAURANG
SJÖBODEN

*Hjärtligt välkomna till Spiken i
höst hälsar familjen Nordgren!*

4 sep – 24 nov
fredag kl. 15.00 – 21.00
lördag kl. 17.00 – 22.00
söndag kl. 12.00 – 16.00

27 nov – 22 dec
Julbord

För mer info besök vår hemsida:
www.sjoboden.se

Boka bord på:
www.sjoboden.se/boka/


exakta
PRINT AND BEYOND

Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

DAHLBERG
REVISION



aProjKMA Byggkonsult
i Lidköping AB

Roger Filipsson
roger.filipsson@aprojkma.se

Cotton Blue

Parkåsa AB

Strumpan

**instore
Agency**

LIDKÖPINGS
El & Tele AB

 **BRAX SHIPPING**

Hectors skomarknad AB
EST. 1944

FASHION
Rydéns

Asplunds